

Litouwen

Wij (Marith, Pablo, Sterre, Tamar, Lotte, Jeroen en Elmera) zijn van 5 tot 12 september naar Litouwen geweest voor project SAFE (Sustainable Attitude For Environment). We kwamen op de 5^e 's avonds aan in het dorpje Kulautuva dat in de buurt lag bij Kaunas, de 2 na grootste stad van Litouwen.

Toen we aangekomen waren zijn we eigenlijk gelijk naar onze gastgezinnen gegaan en hebben die die avond wat beter leren kennen. De eerste echte dag begon bij het meetingpoint, hier kreeg iedereen een rol aangewezen die ze deze week moesten vervullen. Daarna zijn we naar de school gegaan en hebben hier een tour gehad. Toen we dat hadden gedaan zijn we door het dorp gaan lopen en hebben we de huizen van de andere gastgezinnen bezocht. Tijdens het lopen zijn we meer gaan praten met de andere mensen die er waren (de Slowaken) en hebben we iedereen wat beter leren kennen. In de avond zijn we terug gegaan naar het meetingpoint en hebben we daar Litouwse volksdansen gedaan en er was iemand die de accordeon speelde om de maat aan te geven van de dansen die we moesten doen.

De 3^e dag hebben we presentaties gehouden over het land waar je vandaan kwam en over bepaalde onderwerpen die te maken hadden met het milieu en hebben we vragen bedacht over het milieu die we de dag erna aan mensen in Kaunas hebben gesteld. In Kaunas zijn we ook naar een oorlogsmuseum geweest en naar een soort 'kamp' waar de Duitsers mensen in opsloten. Dit was heel indrukwekkend om te zien.

Op zaterdag hadden we een vrije dag en zijn we met de Nederlandse groep op pad gegaan. We zijn naar een berg geweest waar allemaal kruizen stonden die mensen daar zelf neer hadden gezet. Ook zijn we die dag nog naar een stadje geweest waar we hebben rondgelopen op een marktje, gekeken hebben naar volksdansen die werden gedaan en naar een museum geweest. Deze dag was heel erg gezellig.

Zondag hebben we een quiz gedaan over het milieu en alles wat daarbij komt kijken. We hebben die dag ook aan landart gedaan. Hierbij moesten we materialen zoeken in het bos en hiermee een soort thema/onderwerp mee aanduiden die te maken had met het milieu.

De laatste echte dag dat we dingen hebben gedaan, hebben we alles afgerond en onze youthpasses ingevuld. Een youthpass is een soort certificaat waarin staat dat wij hebben deelgenomen aan dit project. Later die dag zijn we ook gaan Zumba dansen. Dit was erg grappig om te doen met zijn allen. Die avond hadden we een afscheidsparty. We hebben het die avond heel gezellig met elkaar gehad. Op de dag van vertrek hebben we iedereen gedag gezegd en zijn we weer teruggegaan naar Nederland. Kortom, het was een hele leuke week!

Lotte (klas 4)

